

## Schaakinspiratie voor Westlandse schoolschakers in Wijk aan Zee

Westlandse schoolschakers en begeleiders hebben op zaterdag 18 januari jl. genoten van het Tata Steel Chess Festival, ook wel 'de Efteling van het schaken' genoemd! Dat blijkt uit de volgende reacties: "super leuk", "een geslaagde dag", een verrassend leuke dag", "erg geslaagd; een heel leuk uitje!".

**Bedankt Chessity en Tata voor deze mooie prijs!**

De schoolschakers van De Regenboog en andere scholieren via Schoolschaakplan Westland stonden om 11.30 uur in Naaldwijk te popelen om te vertrekken. Het plezier begon al in de bus naar Wijk aan Zee. We werden daar namens Chessity hartelijk welkom geheten door Huub, die consumptiebonnen gaf, waardoor later gesmuld kon worden van heerlijke poffertjes.



De organisatie slaagt er elk jaar in om het Festival steeds interessanter te maken voor kinderen doordat er heel veel leuke dingen zijn te doen. Tata Steel gelooft er namelijk in dat kinderen zich ontwikkelen door zowel mentaal, fysiek als creatief bezig te zijn en dat komt terug in de activiteiten op het festival. Vrijwel iedereen wist voor deze drie onderdelen de stempels te bemachtigen en kreeg daarna een medaille; dat zorgde voor blije gezichten.



De meeste kinderen doken eerst achter de computer bij Chessity voor een potje schaken of het maken van een puzzel. Snel daarna hoorden we dat speciaal voor de kinderen de eerste rij was vrij gehouden om de opening bij te wonen van de grootmeesters met wereldkampioen Magnus Carlsen. Fotografe Alina l'Ami wist dit mooi vast te leggen.



Yulia was heel trots dat ze op het podium van de 'masters of chess' mocht komen, de anderen vonden haar maar een bofkont! Ze vonden het ook leuk om die hele hal vol met schakers te zien. Het vechten met een Nederlands kampioen of tegen elkaar was voor velen



een hoogtepunt, naast jongleren. De kinderen vonden alle activiteiten waar ze aan meededen leuk, maar overal stonden schaakborden klaar dus werd er natuurlijk ook een potje gespeeld! Een enkeling ging mee met de bunkerwandeltocht. Door de schminkdames werden veel gezichten met schaakstukken versierd of omgetoverd tot Batman, Pokemon en dergelijke.



We vertrokken we halverwege de middag naar Julianaplein waar ook veel activiteiten waren. De één vond het mozaïeken het leukst en de ander het familieschaaktheater. Dat was een rustpunt en de toeschouwers werden goed betrokken in het spel.



De Chesscaperoom was erg spannend omdat je in het donker een schaakpuzzel moest oplossen om de deur te kunnen openen. Het lukte niet iedereen om te ontsnappen, omdat de opdracht soms niet helemaal duidelijk was.

Ondertussen was een aantal kinderen met een werkende robot terug gekomen van het technisch knutselen. Dat hadden wel meer kinderen willen doen!



Schaken met de grote stukken hoorde er ook bij!

Veel kinderen deden mee met de speurtocht waar nog wat extra snelheid werd gemaakt om op tijd bij de bus te zijn. Zo konden ze het laatste restje energie verbruiken. Precies op de geplande tijd van 18.00 uur waren we terug in Naaldwijk. De kinderen hadden best nog meer tijd gehad willen hebben om mee te doen aan het technisch knutselen en de online toernooien. Dat laatste was zondag goed te merken aan de verhoogde deelname aan deze toernooien.

Het was een leerzame en erg leuke dag die de kinderen nog enthousiaster heeft gemaakt voor schaken. Natuurlijk hopen we dat de opgedane inspiratie de komende maanden leidt tot deelname aan de vele schoolschaakactiviteiten die in het Westland worden gehouden. Zie de Westlandse jeugdschaakflyer op de homepage van [www.westlandschaakt.nl](http://www.westlandschaakt.nl).

Ard Dekker,

Coördinator Schoolschaakplan Westland